

När skall världens ledare enas om att tillsammans skapa ett globalt hållbart samhälle?

Den 20 – 22 juni höll FN en konferens i Rio de Janeiro, ”Rio +20”, vilken samlade nära 50 000 deltagare i form av bl.a. politiker, företagare och organisationer. Syftet med konferensen var att skapa regler och ta fram åtgärder för att bekämpa fattigdom och miljöproblem samt om möjligt skapa grundstenar för en globalt hållbar utveckling. Tyvärr infriades inte de förhoppningar vi inom miljörelsen haft inför konferensen. Ett exempel var räddningsplanen för världshaven. Den blev sliten i stycken av USA, Kanada och Venezuela, som motsatte sig ett FN-avtal om skydd och förvaltning av världshaven. Områden som borde tillhöra hela mänskligheten. Haven håller idag på att okontrollerat dammsugas på fisk. En del av fisken hamnar naturligtvis på matbordet, men mycket av fisken blir fiskmjöl och användes som djurfoder eller gödningsmedel. Ett enormt slöseri med våra gemensamma resurser. Ålen och många tonfiskarter är nu på gränsen till utrotning. Att inrätta marina reservat och förbjuda vissa typer fiskemetoder är den enda rätta vägen om vi vill fortsätta att äta fisk även i morgon. Det finns olika typer av märkningar, exempelvis MSC, som ger konsumenten en fingervisning om hållbart fiske. Däremot är exempelvis odling av jätteräkor (även kallade scampi eller tigerräkor) helt oacceptabelt miljömässigt. Oavsett om räkorna är miljömärkta eller ej så ger odlingarna upphov till raserade ekosystem och sätter i vissa fall fattiga människors liv på spel. Skövling av mangroveskog, utfiskning, förstörd jordbruksmark och försaltat dricksvatten är det pris vi får betala. Välj bort dessa från menyn och ta chansen att påverka kinarestauranger och sushibarer som serverar jätteräkor. Det finns bara ett medel mot denna verksamhet. Bojkott! Den dagen vi konsumenter slutar köpa jätteräkor då kommer säkert dessa odlingar att försvinna.

Håkan Nihlman

Ordförande Håbo Naturskyddsförening