

Julen – en högtid som tär på jordens knappa resurser helt i onödan

Ännu för 100 år sedan firades julen till minne av en mans födelse för 2000 år sedan. En man som valde att leva enkelt och vigde sitt liv åt att hjälpa fattiga och sjuka människor. Idag präglas julen av stress, kommers och förväntningar underblåsta av budskapen från reklamen i media. Matfrosseriet och överkonsumtionen av prylar leder till ett tärande av jordens resurser helt i onödan. Raserade ekosystem, utfiskning, skövling av skogar, förgiftning och övergödning av hav, förstörd jordbruksmark och en jordskorpa som alltmer liknar en schweizerost är några av de effekter denna onödiga konsumtion leder till. Redan i oktober börjar restauranger annonsera om julbord, ett fenomen som blivit allt vanligare på senare år. Många människor äter kanske inte bara ett julbord utan kanske så ofta som ett i veckan under december. Problemet med julborden är att de leder till att kopiösa mängder mat (som gästerna inte orkat äta) slängs. Pinsamt, med tanke på att 2/3 av jordens befolkning knappt har mat för dagen. Trots "höga" elpriser försöker många husägare imponera på omgivningen genom att lysa upp huset och tomten med mängder av lysande dekorationer under december. Att bokstavligt talat "elda för kråkorna" är ett gigantiskt slöseri med vår gemensamma elström. Den skulle kunna användas för viktigare ändamål. Julklappsinköpen är också ett fenomen som exploderat i omfattning på senare år. Julklappar ges numera inte bara till barn, utan även till vuxna. Marknadsföringen av julklappar, isynnerhet billig elektronik från Sydostasien, verkar ha gått rakt in i folksjälén. Man kan fråga sig vad det är för några oskrivna regler, gruppsyck eller andra obegripliga tankar som skapat dessa vanor. Vi uppmanar dig att tänka om! Ta till dig julens ursprungliga budskap! Välj bort de dignande julborden, skipa julklapparna (åtminstone till vuxna) och onödig utomhusbelysning. Ta hand om varandra istället. Låt julen bli en tid utan ensamma människor!