

Jag anser också att Bälsta står vid ett mycket viktigt vägskeppi idag. Vilket sorts samhälle skall Bälsta sträva mot?

- Ett typiskt förortssamhälle där endast vi själva bor och vistas. Till helgen sitter alla i sin lilla värld och våra ungdomar samlas ute vid den enda samlingspunkt de har, kiosken vid järnvägsstationen. Ungdomarna ger sig ut, har byn helt för sig själva och har inga naturliga trevliga allmänna samlingspunkter. (Kyrkencentrum drar till sig ett antal) Samma sak gäller verkligen för oss vuxna också. Dessutom bidrar den dåliga kommunala informationen till dålig kännedom och dålig känsla för natur och kultur. Vi förblir rotlösa i vår nya hembygd.

- Blier ska vi ha ett samhälle med liv och naturliga trafikpunkter och även med genomströmning av tillfälliga gästbesökare? Då ökar också kommersen och våra egna vyer vidgas genom inträde av andra. Attraktiv fritid som inte kräver föreningsstillhörighet är intressant för alla - den övergår lätt i turism. Och turism är idag en lönande industri!!!

- Turism i Häbo?? Bilarna stannar inte i Bälsta! De kör förbl. Egentligen är det märkligt, eftersom vi här har:
 - Stockholm i närheten med skriande behov av enkla övernattningsstrax utanför. Familjer och turister vill besöka huvudstan men bo naturkönt utanför.
 - E 18 som passerar 3 minuters väg från samhället och 3 minuters väg från Mälartanten. (Kalmarsand)
 - Mälaren med hela sin tvärfild som väntar på båturer från Bälsta och ut.
 - Unik natur med åsar och vattenleder.
 - Närhet till Arlanda med tom internationella kontakter.
 - En mycket stor del av Sveriges äldsta historis gömd.
 - Den högsta medellinknoten i hela Upplands län!
 - Många oexploaterade sevärdheter, historiska händelser och fornlämn.
 - Många konstnärer och hantverkare som sitter i sina stugor, utan praktisk möjlighet att visa sig på orten. Inger och Lasse Åberg har nu sin utställning i Enköpings!
 - Gott om natur och grönområden som storstadsmänniskorna måste åka allt längre ut.

Fritidsliv och fritid behandlas på sidorna 44 - 46 i planen. På karta nr 9 finns redovisat:

- * Områden som är värdefulla för det RÖRLIGA fritidslivet enligt Länsstyrelsens naturvårdsprogram. (REGIONAL nivå)
- * Områden av intresse för rekreation och fritidsliv enligt fritidsförvaltningen. (LOKAL nivå)

På RIKSnivå är Mälaren och dess stränder av RIKSintresse för fritidslivet. (sid 44)

Det är i minns ögon mycket intressant att jämföra dessa områden. Länsstyrelsens områden längs Mälarsstranden (nr17-Krågga nr18-Sandvik nr19-Kalmarsäländet) är klart mycket större än kommunens egna. Fritidsförvaltningen ser

bara Kalmarsäländet som intressant! Resten av de RIKSintressanta attraktiva strandområdena användes ju nu på olika sätt:

VI BYGGER privata kursgårdar längs stränderna, som egentligen blir små slutna världar utan kontakt med samhället i övrigt. Vad vinner Häbo på det?

Vi skryter med mer än 20 mil stränder. Men var ska 30 000 människor enligt planen bada år 2010? De har då sina rötter här och åker inte hem på semester. Kalmarsand är då omgärdad av ihgenheter och hus (borde klassats som nationalpark i slutet av 80-talet!) och Ekilla är ohälsosamt pga sitt bakvatten. Mälarstränderna är snart helt privatiserade m hj a stenar, bommar, ej infart osv. Privatpersoner ska tom få bygga sitt hus på 100 meters avstånd från stranden. Den redan beslutade 300 meters gränsen upphör plötsligt att gälla! AR DETTA KLOKT???

I våra grannkommuner har nästan vartenda nås och varenda udda som vetter ut mot Mälaren blivit stora strövområden, naturreservat el liknande. Ska vi Rålstabor ska till Lindormsängs i Bro kommun eller till Hårjars i Enköpings kommun för att nå vattnet i framtiden?

Jag upplever att beslutande här i Häbo i stort sett fortsätter samma politik som vållade den snabba exploateringen: att locka hit så mycket bofast folk som möjligt så att Häbo kunde kvarstå som egen kommun. Är det inte dags att bryta den politiken nu? Idag är ju Häbo mycket attraktivt i stället. Häbo kan "sälla och gallra" bland alla som "knacker på dörren".

Eftersom trycket i framtiden kommer att öka från många håll är det viktigt att vi alla tänker efter hur vi och våra barn ska ha det i framtiden här.

Det är inte lätt att bygga en "stad" (Bälsta) 1000 år för sent! Studerar man utvecklingen av Mälarens handelsplatser på 1000-talet till dagens städer längs stränderna är det mycket underligt att ett handelsområde ej bildades vid Draget mycket tidigt!! Idag skapar vi det vid den fornlämningsfyllda Kalmarsäländet! Hur ska det se ut?

Ska det bli ett inåtvänt sovsamhälle?

Ska det bli ett levande utåtriktat och attraktivt samhälle med amor?

Är det bara teknik och ekonomi som ska öka ögilla i HÄBO???

För min nya hembygd
Stupid Spring Kent