

En köpfri dag

Den 20/8 inträffade i år ”DEN EKOLOGISKA SKULDENS DAG”, d.v.s. den dag då den samlade mänskligheten förbrukat vad som borde varit jordens totala årskvot för förbrukning av naturtillgångar. Under kommande fyra månaderna fram till årsskiftet så utnyttjas de resurser som skulle ha nyttjats under påföljande år, 2014. Sedan brittiska New Economics Foundation började mätningarna så har denna dag kommit allt tidigare. 1986 inträffade denna dag 31/12 och år 2000 den 1/11. Jordens befolkning växer och de flesta människor i utvecklingsländerna vill ha samma levnadsstandard som vi. Detta gör att den kaka vi har att dela på minskar. De som drabbas av rovdriften av våra gemensamma naturtillgångar blir i slutändan våra barn och de ännu ofödda. Fisktomma hav, söndersprängda berg och förgiftat grundvatten är bara några exempel på de ekologiska avtryck vi lämnar efter oss. Skall även morgondagens medborgare få leva ett anständigt liv så måste vi tänka om. Innan du börjar konsumera, ställ dig följande frågor: Behöver du verkligen göra den där semesterresan till Thailand? Duger inte en semester på hemmaplan? Behöver du verkligen köpa den där snygga blusen i TV-reklamen? Räcker det inte med de 20 blusar du har hemma? Behöver du verkligen köpa den nya smartphonemodellen? Duger inte den du redan har? Som en motreaktion mot konsumtionssamhället och dess avigsidor startades 1992 i Vancouver manifestationen ”EN KÖPFRI DAG”. Tanken med ”En köpfri dag” är att delta genom att inte köpa något alls under 24 timmar som en protest mot konsumtionssamhället. I Sverige firas ”En köpfri dag” den sista lördagen i november varje år. Gör som miljoner andra människor, fira ”En köpfri dag” lördagen den 30/11, genom att skippa shoppingen denna dag.

Håkan Nihlman

Ordförande Håbo Naturskyddsförening